

# *Glad 1. Maj!*



## 2. Halvankaren

Och än går det vågor i  
halvankaren,  
I halvankaren, i halvankaren.  
Och än går det vågor i  
halvankaren,  
I halvankaren går det vågor än.  
Och så rulla vi på kuttingen  
igen min vän,  
Det går vågor än, uti  
halvankaren  
Och så rulla vi på kuttingen  
igen min vän,  
Det går vågor än igen

## 3. Fjärran han dröjer

Fjärran han dröjer från törstiga  
strupar,  
redan vi tagit två modiga  
supar.  
Ack, lilla tersen, ack lilla  
hjärtevännen,  
kommer du ej snart? Jo jag  
kommer STRAX!



## 4. Fordom O,...

Fordom odlade man vindruvsranka,  
av vars frukt man gjorde ädelt vin.  
Nu man pressar saften ur en  
planka,  
doftande som äkta terpentin.  
Höj din bågare, o broder, syster.  
Låt den finska skogen rinna kall  
nedför strupen och om du är dyster,  
låt oss supa upp en liten tall  
låt oss supa upp en liten tall  
låt oss supa upp en liten  
granSKOG!

## 5. Tycker du som jag

Tycker du som jag  
så nubbar vi  
ty nubben gör dig glad och fri  
vi tar en, vi tar två,  
vi tar tre, fyra, fem  
och alla så tar vi med kläm.

Sola hon går upp och ned  
och vi följer alla med  
för tussilullanlull  
när jag är full  
då e' ja' så go' som gull.  
Tussilull!

## 6. Vodka, vodka

Vodka, vodka vill jag dricka,  
jag vill äta kaviar.  
//: Jag vill älska russkij flicka,  
jag vill spy i samovar! ://

Koskenkorva vill jag dricka,  
jag vill gå på kräftkalas.  
//: Jag vill älska Suomi flicka,  
jag vill spy i Aalto vas! ://

## 7. Skärgårdsidyll

Det satt en mås på en klyvarbom  
och tom i krävan var kräket.  
Och tungan lådde vid skepparns gom  
där han satt uti bleket.  
“ Jag vill ha sill! “ hördes måseropet  
och skepparn svarte:  
“ Jag vill ha O.P.,  
om blott jag får,  
om blott jag får. “  
Det satt en mås på en klyvarbom  
träff, SJÖNK!

## 8. Livet är härligt

∴ Livet är härligt!  
Tavarisjtj, vårt liv är härligt!  
Vi alla våra små bekymmer glömmer  
när vi har fått en tår på tand.  
En skål!  
Ta dig en vodka!  
Tavarisjtj, en liten vodka!  
Glasen i botten vi tillsammans tömmer;  
Det kommer mera efter hand. ∴  
HEJ!

## 9. Rattataa

Att dricka brännvin är en sed  
som ingen har oss lärt.  
Från början vi ej kunde  
men det var blott temporärt.  
Vi lärde oss så småningom  
det var nog värt besvärt.  
Titilurenbom, tutidalenpang.  
Det var nog värt besvärt.  
∴ Rattataa, så tar vi oss en tuting.  
Rattataa, med mycket brännvin i.  
Rattataa, ratatataa  
dricka brännvin gillar jag  
för jag blir så full och glad. ∴

## 10. Till supen så tager man sill

*mel: Vi gå över daggstänkta berg  
D-dur*  
Till supen så tager man sill, sill, sill  
men också ansjovis om man vill,  
vill, vill.  
Och om man är oviss,  
om sillen är ansjovis,  
så tar man bara några supar till, till,  
till.  
Och om man är oviss,  
om sillen är ansjovis,  
så tar man bara några supar till,  
fallera.

*musik: Edwin Ericson*

### **11. Jag har aldrig vatt på snusen**

Jag har aldrig vatt på snusen,  
aldrig rökat en cigarr, halleluja!  
Mina dygder äro tusen,  
inga syndiga laster jag har.  
Jag har aldrig sett nå't naket,  
inte ens ett nyfött barn, halleluja!  
Mina blicker går mot taket,  
därmed undgår jag frestarens garn.  
Halleluja...

Bacchus spelar på gitarren,  
Satan spelar på sitt handklaver.  
Alla djävlar dansar tango,  
säg, vad kan man väl önska sig mer?  
Jo, att alla bäckar vore brännvin,  
Finska viken fylld med Koffens öl,  
Koskis i varendra rännsten  
och punsch i varendaste pöl.  
Halleluja...

### **12. Tänk om jag hade lilla nubben**

//Tänk om jag hade lilla nubben  
på ett snöre i halsen://  
Jag skulle dra den upp och ned,  
Så att den kändes som många fler.  
Tänk om jag hade lilla nubben  
På ett snöre i halsen.

### **13. Nu är det nu igen**

::: Nu är det nu igen  
och nu är det nu igen  
och efter nu så kommer sedan.:::  
::: Men det var inte sant  
och det var inte sant  
för däremellan kommer medan.:::

### **14. Strunt i sorger**

Strunt i sorger och bekymmer  
något roligt ska man ha.  
När som livets afton skymmer,  
då är det slut på det roliga.  
//: Då går vi ut på vår balkong  
och sjunger denna enkla sång:  
Hej dingeli-dong  
hej dingeli-dong  
hej dingeli-dingeli-dong ://

### **15. Vikingen**

*mel: When Johnny Comes Marching Home*

En viking älskar livets vann,  
Hurra, hurra!  
Den hastigt i mitt svalg försvann,  
Hurra, hurra!  
Till kalv, till ox, till fisk, till fläsk,  
när kärringen bara dricker läsk.  
Ja, då vill alla vikingar ha en bäsk.

När vi har druckit bäsken slut,  
tragik, tragik!  
Då bäres varje viking ut,  
som lik, sig lik.  
Och sen om vi vaknar, vi sjunger en bit,  
sen korkar vi upp Skånes Akvavit;  
skål för alla vikingar som kom hit!

*text: Olof Ekdahl, E-sektionen LTH  
Sångarstriden 1981 musik: trad.*

## 16. Brännvin, öl och gammal finkel

*mel: Letkajenka*

Brännvin, öl och gammal finkel gör  
att örat ser i vinkel därför hamnar  
inte supen i strupen utan i min  
hörapparat!

*text: Rudolf Eckerström*

*musik: Rauno Lehtinen*

## 17. Glädjetåren

*mel: Familjen Flinta*

Helan, sköna Helan.

Ljuva droppar i en glädjetår.

Helan, fegt att del' an.

Den ger styrka och du bättre mår.

Men spriten, dödar långsamt har man  
spått.

Tur det, för vi har ju knappast brått.

Livet, det är givet.

Det skall levas fyllt av glädje.

Det får ni medge:

Bäst är en glädjetår!

*text: ur Chalmersspexet Victoria  
1986*

*musik: Hoyt Curtin*

## 18. Törsten rasar

*mel: Längtan till landet D-dur, d*

Törsten rasar uti våra strupar,  
tungan hänger torr och styv och stel.  
Men snart vankas stora,  
kalla supar, var och en får sin  
beskärda del.

Snapsen kommer, den vi vilja  
tömma,

denna nektar lik Olympens saft,  
kommer oss att våra sorger glömma.  
Snapsen skänker hälsa, liv och kraft.

Helan tänder helig eld i själen,  
halvan rosar livet som en sky.

Tersen känns från hjässan ner i  
hälen,

kvarten gör oss till en människa ny.

Låt oss skåla med varann, go'  
vänner,

skål för vårans levnads glada lopp,  
törstens eld på nytt i strupen bränner.  
Leve livet! Skål och botten opp!



## 19. Tänk om jag inte var så tråkig

*mel: Hej tomtegubbar*

Tänk om jag inte var så tråkig,  
tänk om jag vore rolig.

Tänk om jag inte var så blyger,  
tänk om sommar'n var solig.

Om blott jag vore mer spontan  
och dansa' samba mest hela dan.

Inbunden, blyg och sammanbiten,  
är man ju tacksam för spriten.

*text: Anders Byström, första pris i  
SM 1995*

## 20. Reymersholms

*mel: Joshua Fit the Battle of Jericho*

Jag sitter här och smuttar på en  
Reymersholms, Reymersholms,  
Reymersholms.

Jag sitter här och smuttar på en  
Reymersholms  
och stämningen den stiger alltjämt.

Sitt gärna nykter och sura,  
eller drick helt utan broms.

Genever eller Angostura, jag,  
jag håller mej till Reymersholms.

Jag sitter här och smuttar på en  
Reymersholms, Reymersholms,  
Reymersholms.

Jag sitter här och smuttar på en  
Reymersholms  
och stämningen den stiger alltjämt.

*text: Claes Eriksson musik: trad.*

## 21. Oasen

Som ökensand känns strupen ibland  
och man orkar inte bära hand.

Fy farao, ej rast eller ro,  
man blir nykter som en helig ko!

//: När till och med en mumie  
får ryckningar i sarkofagen.

Det spritter i kistan, när örat hör listan  
på supar som bjudes på vår Gasque. ://  
- Hej, skål!

## 22. Alla Polytekare

Alla polytekare i stan  
i alla apotekare och läkare gav fan.  
Ja, fan de gav uti förbud och laglighet,  
direkt från Stenberg togo de sin kvantitet.  
Men den som ej har råd att vara fin,  
han äter stekt potatis, dricker brännevin.



### 23. Presidentvisa

Och Mauno han satt på Gullranda,  
hojta på frun.

Men hon satt i andra ändan  
uti sin paulun.

Det eka´ i valven som vette mot norr,  
när Mauno gick till skåpet  
för att ta sig en knorr.

“ Kom hit, ska vi ta en tuting,  
fru Tellervo! “

Men Tellervo skrek tillbaka:

” Nej, Mauno, nå, nå! ”

Men avståndet gör att man kan vara viss,  
att Mauno han svälja  
och säga: “KIPPIS!”

### 24. Drinkaren på taket

Om jag hade brännvin,  
Renat, Skåne, Aalborg, OP, Vinbär  
och en liten Bäck.  
Allihopa ställda på en rad  
vad jag skulle vara glad.

Glasen fylls med brännvin,  
Renat, Skåne, Aalborg, OP, Vinbär  
och en liten Bäck.

Livet leker sinnet fylls med hopp.  
Nu ska lilla nubben drickas opp.

Raj, raj, raj...

Glasen fylls med...

### 25. Kaisers midsommarvisa

Nu har vi rus här i vårt hus  
Snapsen är kommen  
Hopp tralla-la-la  
Barnen omkring halsa i ring  
Halsa i ring

//:jag är inte full jag är allergisk  
jag är inte full jag är allergisk  
tralla-la-la-la-la-la-la-la-la-la  
la-la-la-la-la-lalla

### 26. Imbelupet

Imbelupet glaset står  
på bräcklig fot.  
Kalla pilsnerflaskor  
lutar sig därmot.  
Men där nere, miserere,  
i min mages avgrundsdjup  
sitter djävulen och  
väntar på en sup!



## 27. Om igen

*Mel: När månen vandrar*

All återvinning är populär,  
det kan man lätt konstatera.  
Men det är ofta ett stort besvär  
att källsortera med mera.  
Så vi har slutat att returnera,  
hos oss får snapsflaskan cirkulera.  
Och om igen  
så tar vi den.

*text: Gunilla Stenfors*

## 28. Pinka vill jag gärna

Pinka vill jag gärna när  
jag har druckit upp den här  
Op, Skåne, Akvavit,  
blåsan min är full av sprit.  
Det är inte varje dag  
den är fullare än jag.





## 29. Lyftet

*mel: Ding Dong Merrily on High!*

*(refrängen något modifierad)*

Lyft ditt välförsedda glas  
det är en ljuvlig börda,  
nu har grabbarna kalas,  
och vi skall segern skörda!

//: Ding, dinge-dinge-ding  
dinge-dinge-ding  
dinge-dinge-ding,  
dong-dong,  
i morgon är det lördag. ://

Lyft nu munnen till ditt glas,  
se, döden på dig väntar!  
Nu har grabbarna kalas,  
hör, liemannen flämtar!

//: Ding, dinge-dinge-ding  
dinge-dinge-ding  
dinge-dinge-ding,  
dong-dong,  
begravningsklockor klämtar. ://

*musik: trad. engelsk julsång*

## 30. Fredmans sång nr 21

Så lunka vi så småningom  
Från Bacchi buller och tumult,  
När döden ropar, Granne kom,  
Ditt tinglas är nu fullt.  
Du Gubbe fäll din krycka ner,  
Och du, du Yngling, lyd min lag,  
Den skönsta Nymph som åt dig ler  
Inunder armen tag.

Tycker du at grafven är för djup,  
Nå välan så tag dig då en sup,  
Tag dig sen dito en, dito två, dito tre,  
Så dör du nöjdare.

Men du som med en trumpen min,  
Bland riglar, galler, järn och lås,  
Dig hvilar på ditt penningskrin,  
Innom din stängda bås;  
Och du som svartsjuk slår i kras  
Buteljer, speglar och pocal;  
Bjud nu god natt, drick ut dit glas,  
Och helsa din rival;

Tycker du...

### 31. Fredmans epistel nr 82

*Eller oförmodade avsked, förkunnat  
vid Ulla Winblads frukost en  
sommarmorgon i det gröna.*

Vila vid denna källa,  
Vår lilla frukost vi framställa:  
Rött vin med pimpinella  
Och en nyss skjuten beckasin.  
Klang, vad buteljjer, Ulla!  
I våra korgar, överst fulla,  
Tömnda i gräset rulla,  
Och känn vad ångan dunstar fin,  
Ditt middags vin  
Sku vi ur krusen hälla  
Med glättig min.  
Vila vid denna källa,  
Hör våra valthorns klang, cousine.  
- - - *Corno con bocca chiusa* - - -  
Valthornens klang, cousine!

*text och musik: C. M. Bellman*

### 32. Bordeaux, bordeaux

*mel: I sommarens soliga dagar*

Jag minns än idag hur min fader  
kom hem ifrån staden så glader  
och rada' upp flaskor i rader  
och sade nöjd som så:  
Bordeaux, Bordeaux!  
Han drack ett glas, kom i extas  
och sedan blev det stort kalas.  
Och vi små glin, ja, vi drack vin  
som första klassens fyllesvin.  
Och vi dansade runt där på bordet  
och skrek så vi blev blå:  
Bordeaux, Bordeaux!

*musik: gammal marschmelodi*

### 33. Stjäl min blå Lamborgini

*(Mel: Pomp and circumstance)*

Stjäl min blå Lamborgini  
knyck mitt fotoalbum  
ta den keps jag är fin i  
lås mig in i ett rum  
bär bort allt vad jag äger  
svärta mitt namn på stan  
skoja om vad jag väger  
skyll mig för mytoman  
hör blott nu vad jag säger:  
i min snaps ger du fan!

### 34. Feta fransyskor

*mel: Marche militaire*

Feta fransyskor som svettas om  
fötterna,  
de trampar druvor  
som sedan skall jäsas till vin.  
Transpirationen viktig é,  
ty den ge' fin bouquet.  
Vårtor och svampar följer me',  
men vad gör väl de'?  
För vi vill ha vin, vill ha vin,  
vill ha mera vin,  
även om följderna blir att vi må lida  
pin.  
Flaskan och glaset gått i sin.  
Hit med vin, mera vin!  
Tror ni att vi är fyllesvin?  
Ja! Fast större!

*text: skriven av K-sektionen till  
Sångarstriden vid Lunds tekniska  
högskola 1985 musik: F. Schubert*

### 35. Punschen kommer

Punschen kommer, punschen  
kommer  
ljuv och sval.  
Glaset imma, röster stamma  
i vår sal.  
Skål för glada minnen,  
skål för varje vår.  
Inga sorger finnes mer när punsch  
vi får.

### 36. Gul punschvisa

Gul lyser solen, gul är grannens  
kors.  
Gul vajar säden och gul är ängens  
pors.  
Gul är kinesen, gul japan  
och pyttens ägg är gult som fan.  
Vår Punsch är gul så ta'n,  
vår Punsch är gul så ta'n

### 37. Vad ger dig din sisu

Vad ger dig din sisu  
och vad håller dig varm?  
Skro ro rompompej.  
Jo, punschen som upptas  
i mage och tarm  
försvinnande god, försvinnande  
god,  
för upp humöret och promillen,  
hej!

Du blir en ny mänska  
när du får en punsch.  
Skro ro rompompej.  
Och denna nya mänskan  
vill också ha en punsch  
försvinnande god, försvinnande  
god,  
för upp humöret och promillen,  
hej!



### 38. Scuds punschvisa

Varje gång jag blir sorglig och  
dyster  
och vemodet tar tag i mig,  
kan en sak blott göra mig yster,  
och få mig att ropa: Tjohej!  
Ty medicin uti väldiga koppar  
kan inte kurera mig,  
men så snart jag får ljuva små  
gyllene droppar  
av punch, så blir jag okej.

### 39. Tvekan inför punschen

*mel: Rosa på bal*

Jag borde nog inte dricka mer  
varken öl eller vin eller brännevin.  
En kaffetår blott,  
men såvitt jag ser  
står det punsch brevi'n.

Tänk vilken underbar  
färg och odör  
— nej, det blir bara  
man bråkar och stör.  
Men för att inte min kväll  
skall bli trist,  
krävs både slughet och list!

Så jag tror nog att jag tar en  
punsch, kanske två, kanske tre!  
Se'n blir det groggar i baren,  
jag klarar säkert av det!

Trots att egentligen jag  
är rätt knall,  
piggar nog punsch upp  
mig i alla fall.  
Jag kvicknar till med  
en punsch i min bål.  
Nu har jag bestämt mig, SKÅL!  
*musik: Evert Taube*

### 40. Punschyrsel

Herrar  
;: Punsch, Punsch,  
Punsch, Punsch,  
Punsch, Punsch,  
alla sorters;:

Damer  
När middan snart är över  
och maten lagts därpå.  
När kaffet står på bordet  
vad väntar vi då på?  
;:; Ja Punsch, ja Punsch,  
och alla sorters Punsch! ;;

### 41. Sista punschvisan

När punschen småningom är slut  
och vår flaska blivit tom,  
då vänder vi den upp och ner  
till dess inget rinner ut.

//: Så slickar vi, så slickar vi  
båd' utanpå och in  
och finns det ännu något kvar  
får det va' till sämre dar. ://